

RD

HET WEEKEND VAN..... Floris Versluijs

In deze rubriek vertelt een bekende regiogenoot aan Brenda Stoter wat hij of zij het liefste doet in het weekend.

Vrijdag 19.00 uur

In de keuken

„Om 10.00 uur doe ik boodschappen voor het personeel. Het is belangrijk dat je goed eet, zo gevarieerd en gezond mogelijk. Weinig kroketten en frikandellen, wel rijst, pasta, aardappelen, wel rijst, pasta, aardappelen, asperges, vis en gevogelte. Om 11.00 uur ben ik op de zaak, rond 02.00 uur klaar. Ik neem bestellingen aan, bereid de vis en het vlees voor en zet alles klaar. De gasten zijn vooral liefhebbers die open staan voor een verrassing. We hebben geen wijn- en menukaart, alleen fixed menu's. Het mooie is dat je iets krijgt waar je niet zo snel voor zou kiezen. Ik zit 25 jaar in het vak en we bestaan tien jaar.”

In de keuken van Floris, Honingerdijk 259 in Rotterdam.



PASPOORT

Kent u van restaurant In de Keuken van Floris. Floris Versluijs is nu 10 jaar eigenaar. **Woont in** Rotterdam-Kralingen.

Hobby's zijn Reizen buiten Europa, actief en passief recreëren in de natuur, snowboarden en champagne drinken. „Om iets te vieren of mezelf te troosten, dat maakt niet uit.”

Lievelingseten Zolang het maar gezond, voedzaam en met aandacht bereid is.

Levensmotto Als je het echt wilt, is alles mogelijk.

Zou graag zijn oude dag slijten in Oaxaca in Mexico. „De cultuur, het eten en de mescal: heerlijk!”

Het mooiste aan Rotterdam is de ruimte, het contrast tussen oud en nieuw en de verborgen tuinen in de stad.

Zaterdag, 18.00 uur

Werken, werken, werken...

„Zaterdag ziet er bijna hetzelfde uit als vrijdag. Dat is nu eenmaal het weekend van een chef: werken, slapen, eten. Deze dagen vragen veel van je. Pas ging ik drie dagen naar Toscane. De afgelopen tien jaar heb ik maar vijf werkdagen gemist. Ik sluit mijn avond af met champagne, minimaal één glas. Voor ik naar bed ga, drink ik een glaasje mescal. Zodra ik dat proef, weet ik dat het weekend is.”

Mescal is een Mexicaanse alcoholische drank, gemaakt van de Agave americana. De drank wordt in Oaxaca geproduceerd.

‘Ik sluit mijn avond af met champagne’

Zondag 16.00 uur

Conny Janssen Danst

„Ik slaap tot ik wakker word, meestal is dat tussen 11.00 en 12.00 uur. Vandaag breng ik tijd door met mijn vriendin Fleur. We gaan graag naar dansvoorstellingen. De laatste die ik gezien heb, was van Conny Janssen en heette *Mirror Mirror*. Dat vond plaats in de Onderzeebootloods. Ze hadden op de dansvloer een klein laagje water staan, met daarboven een spiegel. Op de voorste rij voelde je de spetters. Prachtig.

Ik vind het mooi om een groep mensen vol overgave zo'n stuk op te zien voeren.”



connyjanssendanst.nl

Zondag 19.00 uur

Lekker eten

„Na de voorstelling eten we bij Vivu, een Vietnamees restaurant. We komen er graag omdat het snel, voedzaam en gezond is. We bestellen loempia's van rijstvellen met veel kruiden en een noodlesoep. Het Perceel in Capelle aan den IJssel is ook echt genieten, zo aan het water. Fitzgerald, bij de Markthal, is eveneens leuk. Ze hebben spannend eten dat met aandacht bereid is. Het heeft identiteit.”

Perceel in Capelle aan den IJssel is voor de culinaire liefhebbers en bestaat sinds 2010.



Maandag 18.00 uur

Een drukke vrije dag

„Vandaag een vrije dag. Met mooi weer ga ik sporten of werk ik in de tuin. Grasmaaien en de plantjes onderhouden. Skeeleren doe ik graag in het Kralingse Bos of langs de Maasboulevard, mits het niet te hard waait. Ook train ik bij Health City en doe ik aan yoga bij Yoganesa. Soms ga ik naar de sauna. Na het sporten drink ik koffie bij Hopper aan de Schiedamse Vest of bij Noc Noc aan de Botersloot. Bij Doppio in Kralingen eten we vaak ijs. Hierna misschien nog naar de Pleinbioscoop. Ik neem een flesje champagne mee.”

Yoganesa biedt lessen op ieder niveau en is te vinden aan de Doctor Zamenhofstraat 71 in Rotterdam. De Pleinbioscoop duurt van 10 tot en met 28 augustus.